

Rondzendbrief 2009-1

Wil je een paar keer per jaar de rondzendbrief ontvangen?



Miskramen

Een tijdje geleden was ik in de gelegenheid een lezing van Manu Keirse bij te wonen. Omdat ik enthousiast was over zijn boeken, heb ik die kans niet laten liggen. De lezing heb ik als erg inspirerend en hartverwarmend ervaren. Manu Keirse heeft meerdere troostende boeken geschreven. Juist in de afgelopen periode, waarbij ik het ziekbed en het overlijden van mijn moeder van dichtbij heb meegemaakt, heb ik steun gehad bij het lezen van:

- Afscheid van moeder; *Manu Keirse*
- Omgaan met ziekte; *Manu Keirse*
- Helpen bij verlies en verdriet; *Manu Keirse*
- Vingerafdruk van verdriet; *Manu Keirse*

In het boekenstandje in de pauze van de lezing viel mijn oog op het volgende boek over miskramen:

- Omgaan met een miskraam;
Bernard Spitz, Manu Keirse, Annemie Vandermeulen

Omdat ik uit eigen ervaring de impact van dit verlies ken en dit vaak stille verdriet ook bij anderen (zowel bij mannen als bij vrouwen) tegenkom, heb ik het boek gekocht en gelezen. Het is al weer lang geleden dat ikzelf miskramen heb gehad en ik vond dat ik hier toch aardig overheen was, maar door het lezen van dit boekje kwam toch wel weer wat eigen verdriet naar boven. Voor mijn samenvatting van het boek '**Omgaan met een miskraam**' klik je [hier](#).

Lezing 'Verdriet en verlies'

In april kun je de lezing 'Verdriet en verlies' van Manu Keirse bijwonen in Oosterhout.

(verdere info is verouderd)

www.lemniscaatcounseling.nl